



De nieuwe Olivier-nieuwsbrief ligt voor u, de 29^e editie. In de eerste maanden van het jaar 2017 is weer veel gebeurd waarover we u in deze nieuwsbrief graag berichten.

Wat er weer allemaal is gebeurd...

Oliviërs pakten prijs bij het Pieregeblèr

'Mutske mutske mutske!' klonk het zaterdagavond 11 februari uit de kelen van de Oliviërs. Het publiek en de jury van het Pieregeblèr, het liedjesfestival van het Moergestels carnaval, namen er de hoed voor af.

Tot hun grote verrassing gingen Jacqueline, Hanneke, Patrick, Leroy, Junis, Tijn en Cas, onze grote vriend van Moers Midden, er in Den Boogaard met de presentatieprijs vandaan. De Cees van Esch Wisselbokaal is een jaar lang van Olivier!

En nu nog één keer met z'n allen: 'Adio ome Jo! Ik groet met deze sombrero van hiero – ook ons tante Kee!'



Oliviërs hebben aan een Raad van Vijf genoeg



Om carnaval te vieren hoef je echt niet met z'n elven te zijn. Dat bewees deze carnaval prins Patje d'n Urste, die de scepter zwaaide over een Raad van Vijf. Harm, Guy, Junis, Leroy en – daar is ie weer – Cas van Moers Midden knalden er vijf dagen lang tegenaan. Steken, sjaals, buttons – van alle kanten kregen de Oliviërs hun attributen toegestopt.

Er kwam ook een ware Oliviërs-medaille, die werd uitgereikt aan de andere carnavalsverenigingen van het dorp.



CV De Oliviërs is daarmee een begrip in het Pierewaaiersrijk geworden. En wie weet zit er in 2018 al een Raad van Zes of meer in!

Het fotoboek van 2016

Een nieuwe Olivier-traditie is geboren: aan het eind van het jaar verzamelen we de mooiste foto's van de mooiste momenten en maken daar een prachtig fotoboek van. Zie het als een jaarverslag, maar dan lang niet zo saai.

Mémelle, onze teamleidster, ontving tijdens de nieuwjaarsreceptie uit handen van Joep, onze nieuwe verenigingsvoorzitter, het boek van 2016, samengesteld door Tijn en zijn zus Meike.



Door meniggen is er in de huiskamer van Olivier al doorheen gebladerd.

Thijs bouwde mee aan 'Een vreemde wereld' bij Artenzo

'In de beperking toont zich de meester' is een staande uitdrukking. De kunstenaars van Artenzo, het kunstzinnig atelier van Amarant, brengen het dagelijks in de praktijk.

Thijs is er vaste klant en leverde dus ook zijn aandeel voor een wel heel bijzondere expositie, die wegens succes tot en met 31 maart verlengd werd aan de Frans Erensstraat in Tilburg.



'Een vreemde wereld' was de titel waaronder de Artenzo-kunstenaars met het werk van Jeroen Bosch aan de haal waren gegaan.

Prachtig werk, vooral ook Thijs z'n versie van De Landloper.

Hole in one

Vorig najaar heeft Thijs zich aangesloten bij het G-golfteam van Prise d'Eau te Tilburg. Enthousiast gemaakt door Guy en Hubert-Jan vond hij het een goed idee om ook een balletje te slaan. Bovendien is het wel lekker voor Thijs: beweging en frisse lucht. Ook het zachte vallen is voor iemand met epilepsie een belangrijk bijkomend voordeel. Bij de training vanaf het najaar leer je al snel dat golfen meer is dan 'een balletje slaan'. Die bal moet je namelijk vanuit alle onmogelijke hoeken, gaten en (af)standen steeds in een klein gaatje zien te prutsen.

Thijs z'n mond zakte dan ook afgelopen zaterdag open van verbazing, toen zijn bal (van Hubert-Jan) na een ferme slag en twee vrolijke huppels pardoes in het gaatje plofte. Hole in one heet dat!

Overigens beoefenen veel bewoners van Olivier een G-sport. Daar zijn ook weer net zoveel ouders bij betrokken. Dit stukje 'terra incognita' van Olivier zullen we daarom in een volgende editie van het Oliviernieuws beschrijven.

Op bijgaande foto een zeer trotse en blije Thijs!



Vrijwilligersbuffet op 13 mei

Wat zou Olivier zonder vrijwilligers zijn? Ze koken. Strijken. Houden de tuinkas bij. Gaan mee naar Willem II of het boogschieten. Zorgen, boven alles, voor sfeer!

Het minste wat we terug kunnen doen, is een jaarlijks treffen rondom een warm buffet.

De moeders van Hanneke, Patrick en Tijn zorgden voor een gevulde tafel met een toetje van tiramisu na.



Enige tegenprestatie die de vrijwilligers zaterdag 13 mei hoefden te leveren: op de foto gaan.

Jarig...

Wie bij Olivier jarig is, wordt toegezongen. Nogal wiedes. Maar wat als de jarige job ergens anders dan op Raadhuisstraat 36 vertoeft? Dan wordt het mobieltje gepakt en klinkt uit alle kelen het 'lang zal ze leven', zodra aan de andere kant wordt opgepakt. Okay! Maar wat als er niet wordt opgenomen? Ook simpel: dan krijgt het feestvarken een wel heel leuke voice mail als verrassing.



En zo geschiedde het op zaterdag 13 mei. Tijdens het vrijwilligersbuffet hield gastvrouw Elly haar mobieltje voor collega Hans in de lucht. Hij is 63 jaar geworden. Hieperdepiep!

🌿 Songfestival

Voor het tweede jaar bouwde Olivier zijn eigen feestje van het Eurovisie Songfestival.

Met een pen in de aanslag en zowel chips als cherrytomaatjes binnen handbereik werden alle landen van punten voorzien. Nederland was - uiteraard - topfavoriet. Van de bewoners voorspelden Harm, Tijn, Patrick, Jacqueline en Leroy dat OG3NE ging winnen. Hanneke en Paulien tipten heel verrassend Cyprus. Maar het werd dus Portugal.



En omdat ze met België het dichtst bij de tweede plaats zat, ging de grote Olivier Eurovisie Songfestival Wisselbeker 2017 naar Meike, de zus van Tijn!

Het team en haar ondersteuning van ASVZ

🌿 Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Het team van Olivier heeft een heftige periode achter de rug.



Door pure pech en tegenslag viel de ene na de andere collega uit. Het trok een zware wissel op de organisatie, maar de spankracht van Mémelle en haar collega's bleek navenant. Nu de ziekenboeg weer aardig leeg is, mag de conclusie getrokken worden dat Olivier wel tegen een paar stootjes kan. Ook dankzij oud-teamleden die invlogen en de hulp die vanuit ouderinitiatief Goed Wonen uit Oisterwijk geboden werd!

🌿 Nieuwe teamleden stellen zich voor

Los van deze ongelukkige toevallige samenloop van omstandigheden, is het team begin dit jaar ook met een paar nieuwe collega's uitgebreid: Jolanda Smulders versterkt het gastteam voor 20 uur per week en Sabrina Macbean is als assistent-begeleider voor 24 uur aan het team toegevoegd.

Zij worden natuurlijk van harte welkom geheten en we hopen dat zij zich heel snel bij Olivier heel erg thuis voelen!

Hoi Hoi Allemaal

Er is mij gevraagd of ik een klein stukje over mezelf wilde schrijven.

Graag wil ik me even voorstellen! Ik ben Jolanda Smulders, werk nu bijna 3 jaar voor ASVZ. Ruim 2 jaar in Oisterwijk gewerkt bij GOED WONEN en nu vanaf 1 februari ben ik aan de slag gegaan bij OLIVIER als gastvrouw! Heb het ondertussen heerlijk naar mijn zin bij OLIVIER, leuke bewoners en leuke collega's, ben al aardig ingeburgerd als gastvrouw. Ik ben 48 jaar en woon samen met mijn vriend Maurice en ik heb een dochter en een zoon, Gaby 17 en Levi van 16 jaar oud.



Ik woon al heel mijn leven in Tilburg, maar eind van deze maand is ons huisje klaar en gaan we in Berkel-Enschot wonen. Ik heb bijna 10 jaar gewerkt bij Blokker als assistent-bedrijfsleidster. Daarna 5 jaar thuis geweest voor mijn kinderen en daarna als alfahulp gewerkt bij oudere mensen. Ruim 6 jaar geleden heb ik met mijn ex-partner een cateringbedrijf opgezet. Een van mijn hobby's is sporten en koken is iets wat ik ook heel erg graag doe! Verder vind ik skiën erg leuk.

Hoop jullie snel allemaal een keer te ontmoeten. En wil je nog iets weten dan hoor ik het graag.

Groetjes Jolanda Smulders

Hallo allemaal,

Mijn naam is Sabrina Macbean-Thenu. Ik werk vanaf 1 feb bij Olivier voor 24 uur per week. Ik woon in Den Bosch en ben 31 jaar, getrouwd en heb een zoon Thiago van 1 jaar. Nu ik ruim 3 maanden bij Olivier werk ben ik nog altijd even enthousiast! Dit wil ik even toelichten. Ik heb de keus gemaakt om bij Olivier te werken op basis van gevoel. Het gevoel zat vanaf dag 1 goed. Alleen had ik nog niet een beeld van wat werken bij Olivier nou precies inhoud. Na 2 volledige diensten meegelopen te hebben wist ik het zeker, hier wil ik werken en mij inzetten samen met team Olivier! Nu 3 maanden later kan ik zeggen dat dit de beste beslissing aller tijden was voor mij, ook al zijn er veel



veranderingen die ik in mijn manier van werken heb aangepast m.b.t. tot de bewoners en hun begeleiding/ zorgvraag. Het is nog leuker dan ik had kunnen bedenken. De bewoners van Olivier leer ik beetje bij beetje steeds beter kennen en vind dit super fijn. Ik probeer met alle bewoners individueel een band op te bouwen, het mooie hieraan is dat ze er allemaal voor open staan om mij ook te leren kennen. De collega's hebben mij ook erg goed opgevangen. Ze namen de tijd om alles goed uit te leggen en te vertellen zodat ik zelfverzekerd kon beginnen bij Olivier. Niets is fijner dan aan te mogen sluiten in een gezellig, hecht en warm team!

Ik kom met plezier naar Olivier en kijk er steeds weer naar uit om mijn collega's en de bewoners te zien.

Groetjes, Sabrina

Wisseling van orthopedagoog, Annemieke neemt afscheid

Beste bewoners, familieleden en collega's,

Na een aantal jaren betrokken geweest te zijn bij jullie prachtige woning neem ik afscheid. De reden hiervoor is dat ik wat ruimte in mijn pakket heb gekregen (wat voor mij natuurlijk erg fijn is) en ik Olivier met een gerust hart overdraag aan mijn collega Corine van Engelen

Ik heb met veel plezier gewerkt en kijk terug op een mooie tijd enleerzame tijd binnen Olivier.

Ik wens iedereen nog veel woonplezier en wil jullie bedanken voor de fijne samenwerking.
Alle goeds!



Annemieke Vos

Wisseling van orthopedagoog, Olivier verwelkomt Corine

Door ASVZ is een nieuwe orthopedagoog aan Olivier toegewezen. Zij stelt zich hierna aan alle betrokkenen bij Olivier voor. Haar naam is Corine van Engelen.

Hallo allemaal,

Sinds 1 maart ben ik betrokken als orthopedagoog bij Olivier. Omdat het me helaas niet zal lukken om een ieder van jullie binnen een korte termijn te ontmoeten wil ik graag van deze gelegenheid gebruik maken om me even aan jullie voor te stellen.



Mijn naam is Corine van Engelen, ik ben (nog heel eventjes) 29 jaar. Mijn ouders hebben allebei in de zorg gewerkt dus zeg maar met de paplepel ingegoten. Op mijn 17e ben ik begonnen met vrijwilligerswerk binnen de gehandicaptenzorg en.

niet veel later had ik een (bij)baantje als assistent begeleider

Na de middelbare school de opleiding HBO pedagogiek gedaan en als pb'er gaan werken. Na dit een paar jaar gedaan te hebben toch maar besloten om naast mijn baan terug naar school te gaan want ik wilde de verdieping in. Zo ben ik in maart van 2015 afgestudeerd als orthopedagoog. Ik heb toen eerst een werkervaringsplaats gedaan en ben in november vorig jaar binnen ASVZ aangenomen als orthopedagoog. Ik heb het tot nu toe erg naar mijn zin bij ASVZ en vind het erg leuk dat ik mijn werkzaamheden nu mag gaan uitbreiden met Olivier.

Ik hoop jullie snel te mogen ontmoeten.

Groeten Corine

Olivier in de ogen van anderen

Rianne Spijkers

In deze nieuwe rubriek willen we graag mensen uit de omgeving van Olivier aan het woord laten om te vertellen hoe zij tegen Olivier aankijken. Als eerste het woord aan Rianne Spijkers, directrice verzorgingshuis Park Stanislaus in Moergestel over Olivier:

Aan mij de eer om een korte toelichting te geven over de ondersteuning welke vanuit Olivier op Park Stanislaus geboden wordt.

De vrijwilligers Paulien Gruijters en Tijn Tacken hebben een geweldige ondersteuning gegeven in het recente verleden. Paulien runde, samen met andere vrijwilligers, het winkeltje en was hierin een van de grote steunpilaren. Daarnaast hielp zij ook nog in het restaurant met het uitserveren van de maaltijden. Kortom super.

Tijn was helaas maar een korte tijd op Park Stanislaus. In deze periode heeft hij veel werk verricht. Te weten: het schoonhouden van de terrassen en ondersteuning geven in het winkeltje.

Zowel Paulien als Tijn zijn beiden doorgestroomd, vanuit het vrijwilligerswerk op Park Stanislaus, naar een opleidingsplaats bij Prins Heerlijk. Dit met als doel om door te stromen naar een betaalde baan. Dit is natuurlijk ook heel fijn en de bedoeling, alleen jammer dat we hierdoor afscheid hebben moeten nemen van deze kanjers.

Patrick van de Plas en Ingrid Dirckx zijn momenteel vrijwilligers bij ons. Patrick brengt maar liefst driemaal in de week de post rond en ondersteunt bij de bingo. Dit doet hij met veel plezier en naar ieders tevredenheid. Ingrid maakt elke week op de dinsdag heerlijke broodjes en verse smoothies. Daar wordt door menigeen lekker van gesmuld. De meerwaarde van deze groep vrijwilligers is enorm. De collega's hebben meer tijd voor hun eigen werk en daardoor een beetje minder hoge werkdruk. Voor de bewoners is het fijn want een stukje aandacht of een praatje zijn zeer welkom.

De begeleiding wordt merendeels door de coördinatoren welzijn gegeven, uiteraard in samenspraak met de collega's van de betreffende afdeling van Park Stanislaus, alsmede door hun eigen begeleiding vanuit Olivier.

Park Stanislaus heeft zeker behoefte aan meer vrijwilligers. Zeker omdat we merken dat onze huidige vrijwilligers ook een dagje ouder aan het worden zijn. Naast vrijwilligerswerk bieden we ook leerlingen plaatsen aan op Park Stanislaus. Op dit moment kennen we opleidingsplaatsen voor medewerkers, welke via Prins Heerlijk een opleiding volgen voor niveau 1 of 2 in de zorg. Ik heb erg goede ervaringen met de leerlingen en ben ook zeer te spreken over de samenwerking met Prins Heerlijk.

Wanneer ik een kijkje in de toekomst neem, zou ik erg graag op Park Stanislaus voor bewoners, bezoekers en medewerkers een 'echte winkel' openen, waarbij het ook mogelijk is een eenvoudige lunch te nuttigen. Het is nu nog te vroeg om al een concreet plan met u te delen, maar dat het hoog op onze wensenlijst staat is wel duidelijk. Mogelijk kunnen we op termijn een samenwerking met Olivier en Prins Heerlijk verder handen en voeten geven.

U bent van harte welkom om ook een kijkje te komen nemen op Park Stanislaus. Wellicht is het een mooie wandeling om de nieuw aangelegde tuin te bewonderen, of om eens op de jeu de boules baan een partijtje te spelen.

Hartelijke groet,
Rianne Spijkers
Manager Park Stanislaus



Betrokkenheid van broers en zussen

Broers en zussen gaan BBQ'en

Sinds vorige zomer beschikken we bij Olivier over een super-de-luxe barbecue. Op zaterdag 9 september mogen ook de broers en zussen van onze bewoners daarvan komen profiteren. Daarmee wordt een oude traditie hersteld: een leuke, gezellige avond zónder pa en ma (geintje). De broers en zussen zullen in een pittige quiz ook getest worden op hun kennis van Olivier. Eén vraag geven we alvast weg. Hoeveel jaar bestaat Olivier al?



Actief binnen Olivier

Enkele broers en zussen zijn al een tijd actief binnen Olivier. Joep de Ruiter, broer van Harm, is voorzitter van de Vereniging.

Lizet Gruijters, zus van Paulien, trekt de werkgroep Social Media, waaraan ook Judith van Woensel namens het team en Gijs Holthuis namens de ouders deelnemen. In juni wordt over dit thema een bijeenkomst belegd voor de Raad van Belanghebbenden waarin de ouders participeren: wat weten ouders en bewoners van Social Media, hoe gaan de bewoners ermee om?, wat zijn de voordelen van het gebruik van Social Media voor onze bewoners?, kleven er ook risico's aan?

Meike Tacken, zus van Tijn, maakte het fotojaarboek 2016.

Andere broers en zussen helpen mee met koken als ouders op zondag een maaltijd bereiden, en helpen deze maaltijd meteen ook mee opeten!



Betrokkenheid ouders

Chez Olivier

Streven is dat maandelijks een ouderpaar (of een paar ouderparen samen) in een weekend een keer komt koken bij Olivier. Het is leuk, plezierig, altijd gezellig en het maakt het voor de begeleiding mogelijk wat extra tijd aan de bewoners te besteden. De bewoners waarderen het ook altijd bijzonder en hoeveel er ook wordt gekookt... het gaat ALTIJD op!

Olivier Rubriek: de passie van....

Wilhelmien Dirkx

Bert Stasse, vader van Thijs, heeft in deze rubriek de pen doorgegeven aan Wilhelmien Dirkx, moeder van Ingrid.

Aangezien ik heel veel dingen leuk vind en werken in de zorg en het geven van creatieve cursussen mij niet meer lukt, probeer ik me nu te concentreren op enkele hobby's, waar ik me helemaal in kan uitleven. Dat is schilderen op doek in de wintermaanden en moestuinieren in de lente en zomermaanden.

Vorig jaar februari droomde ik dat er een plekje voor mij was op het volkstuintencomplex De Molenhof bij ons in Oisterwijk in de buurt. 's Morgens ging ik al vroeg op pad. Ik trof een man die zei dat het stukje grond naast hem binnenkort in de verhuur kwam. Ik was er meteen verliefd op. Mijn droom kwam uit: een klein rustig plekje van 150 vierkante meter. Er stond een aparte berging met overkapping op, vlak tegen het bos.

Ik ben een grote bosliefhebber en geniet van de avondzon, die dan thuis niet meer schijnt.

Ik ben begonnen het perceel helemaal in orde te maken om te kunnen moestuinieren. Zelf een stoepje met de kinderen gelegd: geen sportschool meer nodig. Voor de afwatering heb ik een slootje gegraven. Percelen van 120 cm breed, de 'bedden', wat opgehoogd. Tussendoor wat stoeptegels.

We hebben al flink gesnoept van de tuin. De kleinkinderen zijn er dol op. De opbrengst viel door het natte jaar wel wat tegen, maar daar had iedereen last van. Nog nooit zo'n slecht jaar gehad, zeiden ze allen. Dan kan het gelukkig alleen maar beter worden.

Nu ben ik weer druk bezig met zaaien en zetten, en wel zo biologisch mogelijk. Het is mooi om te zien hoe alles al weer gaat groeien: tuinbonen, peulen, kapucijners, aardbeien, aardappels, spinazie, raapstelen, rucicola, sla, andijvie, uien, knoflook, bessen. Het blijft wel opletten met de vorst en vogeltjes.

Thuis staan de tomaten, paprika en courgette in potjes al te wachten tot ze de grond in mogen. Ik probeer ook steeds meer eetbare bloemen te telen. En natuurlijk snijbloemen. Leuk! Fruitbomen staan er ook enkele, alleen hier heb ik niet zo veel verstand van.

Thuis heb ik nog een kruidentuin, makkelijk dichtbij voor het koken en voor de boterham. De moestuin is voor mij een plek om te ontspannen. Ik kan er letterlijk en figuurlijk het beste aarden.



*Ik geef de pen door aan **Marianne van Esch**, moeder van Hanneke. Benieuwd wat haar passie is!*

Rapport Werk en Dagbesteding

Presentatie rapport Werk en Dagbesteding

Olivier draait niet alleen om zorg en wonen. Werk of dagbesteding is voor onze twaalf bewoners minstens zo belangrijk. We willen immers dat ze volop meedraaien in de samenleving. We hebben in de gemeenschappelijke ruimte ook geen geraniums om de hele dag achter te gaan zitten.

Dat ideaal van integratie steekt achter het rapport Werk en Dagbesteding, dat op donderdag 11 mei tijdens een drukbezochte bijeenkomst in Den Boogaard in Moergestel werd gepresenteerd. Niet alleen voor de ouders en teamleden van Olivier, ook zusterinitiatief Goed Wonen was ruim vertegenwoordigd.



In het rapport staan de uitkomsten van een onderzoek dat door enkele Olivierouders samen met Zorgbelang Brabant is uitgevoerd naar de nieuwe regelgeving (invoering Participatiewet).



Ook de feitelijke situatie met betrekking tot Werk en Dagbesteding, en de tevredenheid daarover, is bij zowel Olivier als Goed Wonen in Oisterwijk, in kaart gebracht. Bovendien zijn interviews gehouden met vertegenwoordigers van enkele instanties (zoals WSD, gemeente en UWV) en met aanbieders van dagbestedingsplekken.

Het onderzoek heeft een schat aan informatie opgeleverd. In het rapport worden aanbevelingen gedaan die hopelijk ook voor andere wooninitiatieven nuttig zijn.



De bijeenkomst trok een vijftigtal belangstellenden: ouders, bestuur en teamleden van zowel Olivier als Goed Wonen, de projectleider van Zorgbelang Brabant, Lieke Hesemans, en een paar vertegenwoordigers van het Platform Verstandelijk Gehandicapten in Brabant.

Het rapport en de handout van de presentatie zijn te vinden op onze website: www.oliviermoergestel.nl.

Vergaderingen

Besturen en Raad van Belanghebbenden



Ook in de eerste maanden van 2017 waren er weer voldoende zaken waarover de besturen van de Stichting en de Vereniging of de verschillende werk- en themagroepen en de Raad van Belanghebbenden van Olivier konden vergaderen.

Tijdens de bijeenkomsten hebben we het gehad over een wat gezelliger opzet van de vergaderingen van de Raad van Belanghebbenden met een inloop van een half uurtje en een borrel na. Het bestuur van de Stichting heeft ook samen met de teamleider gesproken met de sectormanager van ASVZ.

Stuurgroep Toekomst en themagroepen

Via de Stuurgroep Toekomst zal worden geprobeerd zoveel mogelijk informatie en afspraken over Olivier vast te leggen om de toekomstbestendigheid van ons wooninitiatief zo goed mogelijk te kunnen borgen.

De Stuurgroep is haar werk gestart onder leiding van Bert Stasse. Naast enkele ouders neemt ook de teamleider deel aan de Stuurgroep. Bedoeling is de 'kaders' van Olivier vast te stellen en voor de toekomst vast te leggen waar Olivier voor staat, waar we het met elkaar over eens zijn, en helderheid te krijgen en afspraken te maken over wat wel en wat niet van Olivier mag worden verwacht.



Voor de verschillende themagroepen die onder regie van de Stuurgroep aan het werk zullen gaan, zijn taakomschrijvingen opgesteld en hebben ouders zich aangemeld voor deelname. Er zullen ook teamleden en waar mogelijk broers en zussen aan de themagroepen meedoen. De themagroep Regie start in mei, de themagroep Noodzakelijk, Nuttig, Leuk in juni. In de vergadering van de Raad van Belanghebbenden van juni 2017 zal de themagroep Social Media haar bevindingen rapporteren.

Kennismaking nieuwe bestuursleden Stichting



Het bestuur houdt overzicht



Besturen

Nieuw bestuur Stichting

Het bestuur van Stichting Olivier is, zoals in ons vorige Oliviernieuws al is gemeld, van samenstelling gewijzigd. Bert Stasse (voorzitter Stichting) en Wim de Ruiter (penningmeester Stichting) hebben per 1 januari 2017 hun stokje doorgegeven aan respectievelijk Gijs Holthuis (nieuwe voorzitter) en Marianne Stasse (nieuwe penningmeester). Gijs en Marianne geven hierna hun visie op Olivier.

Gijs:

De kop is er af. Nadat ik per 1 januari de voorzittershamer van Bert Stasse heb overgenomen is het bestuur van de Stichting Olivier in volle vaart doorgaan met de verschillende nieuwe ontwikkelingen.

De tijd staat niet stil. De voorgaande jaren hebben bestuur en ouders Olivier een zeer goede basis gelegd om de weg naar de toekomst in te slaan. Ouders hebben de verwachting gerealiseerd dat zij zich met woord en daad ingezet hebben voor Olivier. Maar om alleen ouders te vermelden zou ik anderen tekort doen. De bewoners die goed met elkaar kunnen opschieten en beperkingen van elkaar accepteren; daarnaast het team van medewerkers die op alle fronten meedenken en zich extra inzetten om alles goed te laten verlopen. Dat is een stevige basis voor een bestendige toekomst.

Als je je samen inzet om Olivier op een hoog niveau te houden moet je weten wat de kansen en bedreigingen zijn als je naar de toekomst kijkt. Er is een aantal werkgroepen afgelopen jaar opgestart die elk een bepaald thema uitwerken, ik noem er een paar:



- *Participatie in de samenleving: niet alleen in de vrije tijd maar ook tijdens dagbestedingsactiviteiten of op het werk;*
- *Collectief geheugen: op een gegeven moment gaan anderen dan de ouders zich inzetten voor Olivier; de rol van broers/zussen en vrijwilligers zal dan ook steeds belangrijker worden. Daarom is het goed dat we de visie van Olivier en het hoe en waarom van belangrijke beslissingen gaan vastleggen;*
- *Social Media: bewustwording bij bewoners én hun ouders en team van de voordelen die er zijn en ook van waar moet bij de bewoners op gelet moet worden;*
- *Regie: meer duidelijkheid met betrekking tot aansturing en wederzijdse verantwoordelijkheden van ouders, team en de bewoners zelf.*
- *Nuttig, Noodzakelijk of Leuk?: als ouders in de toekomst minder kunnen bijspringen zal het team niet zomaar alle taken kunnen overnemen; hoe maken we dan de keuze en wie doet wat?*

Al met al is het een buitenkans om van Olivier deel uit te mogen maken: bewoners, ouders en zeer zeker ook het team geven mij het vertrouwen om alle kansen en bedreigingen in de toekomst tegemoet te treden. Graag wil ik contact met degenen die over bovenstaand stukje vragen heeft?

Marianne:

Net als Gijs vind ik het een voorrecht om mee te werken in het bestuur van Olivier. Maar voor mij is het niet zo nieuw meer. Ik heb thuis wel een beetje kunnen volgen wat het bestuur zoal op het bord krijgt. Prachtig, niet altijd gemakkelijk, maar wel dankbaar werk. Want Olivier is een fantastische club, die soms wel veel tijd en energie kost maar je krijgt er ook ongelooflijk veel voor terug. Mooi ook om te zien hoe de bewoners met elkaar omgaan en petje af voor ons team. Ga er maar aanstaan: 12 bewoners met elk hun eigen verhaal, 12 ouderparen met elk hun eigen wensen en ideeën en maar 24 uur in een dag om alles en iedereen in goede banen te leiden. Fijn ook dat zoveel ouders en anderen zich inzetten; met zijn allen krijgen we veel voor elkaar. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar we weten wel waar we het voor doen!



Voor mij is Olivier eigenlijk een wat uit de hand gelopen hobby. Nu hebben we stuivertje gewisseld: Bert uit het bestuur en nu mag ik. Mijn voorganger Wim de Ruitter heeft ervoor gezorgd dat Olivier er financieel gezien gezond voor staat. Ik zie het als mijn taak om het solide financieel beleid verder voort te zetten. Ik heb geen financiële achtergrond – ik heb tot begin vorig jaar gewerkt als voedingskundig adviseur – maar ik heb in de afgelopen jaren wel aardig warm kunnen draaien in de werkgroep Financiën. Daarnaast hebben Marjan Pollemans en ik vanaf de start steeds een vinger aan de pols gehouden van het overheidsbeleid rondom de zorg en de PGB's. Dat verandert regelmatig, dus als het nodig is kunnen we op tijd inspelen op nieuwe wetten en regels.

Om Olivier meer toekomstbestendig te maken zijn diverse werkgroepen actief. Gijs heeft hier al over geschreven. In dit kader zal de werkgroep Financiën het financieel beleid van de Stichting, zoals het '6-ogen principe' op papier zetten. Ook willen we de financiële administratie zo inrichten dat het inzichtelijker wordt en dat de taken op termijn makkelijker over te dragen zijn aan anderen (ouders, later broers/zussen). Daarom zijn Christ Priems en ik begin van dit boekjaar gestart met een online boekhoudprogramma, waaraan de bankgegevens automatisch worden gekoppeld. Met dit systeem hebben we ook steeds goed inzicht hoe we er financieel voor staan.

Wordt Vriend-van-Olivier!



Onder auspiciën van Vereniging Olivier zijn de '**Vrienden-Van-Olivier**' opgericht. De activiteiten van Vrienden kunnen enorm uiteenlopen: een keer voor de groep komen koken, een uitstapje organiseren, de plantenkas onderhouden....maar ook: juridische know-how leveren, het eigen netwerk aanboren om zaken geregeld te krijgen, enz. Vrienden worden uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en de Open Dag en ontvangen het mailnieuws. Vriendschap is gratis. De afgelopen tijd hebben de bewoners hun best gedaan

om vrienden te werven. Dat is gelukt! We hebben nu 70 vrienden en nieuwe vrienden zijn nog steeds welkom! Vrienden kunnen worden aangemeld bij marjanpollemans@vanolivier.nl. Olivier heeft ook een Facebook-pagina. Meld je aan en volg Olivier ook zo op de voet. De groep heet 'Olivier Wooninitiatief'.

Meer informatie over Olivier

Zie de website van Olivier www.oliviermoergestel.nl. Voor meer informatie: stuur een e-mail naar Olivier@OlivierMoergestel.nl. Wij nemen dan contact met u op.